

Kort tid efter sidste års generalforsamling var B & U med på Møllen og til det årlige Sjællandske Børne og Ungdomsstævne, denne gang i Køge, som med solskin og dans på torvet var en glimrende ramme omkring stævnet. Dansen på torvet foregik i et åbent tel med trægulv - det var en fornøjelse i stedet for brostenene, men lidt sværere for publikum at se hvad der foregik.

Der blev danset forskellige typer dans, incl. hip hop og det var dejligt at se at blandingen af dansetyper og deltagende børn, så vi så børn i dragter der dansede hip hop, og omvendt. Dejligt at børn udenfor "vores" dansemiljø også får gode og sjove oplevelser med folkedansen.

De velkendte konkurrencer gik rigtigt fint, således var der 5 Ølstykkebørn blandt medaljetagerne: Nanna, Victoria, Josephine, Birgit og Laura R, som alle er med på billedet her.



Vi havde også Freja og Laura R med på Familielandsstævnet, der i 2017 blev afholdt i Kristi Himmelfartsdagene - dette er hvert år en fantastisk oplevelse af 90 % familier, hvor forældrene har danset hele deres liv, så alle kender alle, og de sidste 10% er familier, hvor forældrene er lidt bekymrede over denne mærkelige hobby deres børn på mystisk vis har fået. Tidsskemaet kører med 1,5 time dans og 1,5 time pause. Der er mulighed for at man kan prøve et instrument måske for 1. gang, man kan danse, man kan spille, man kan synge, og spise Brunsviger-kage. Det er gruppen "Mellem Broerne" der står for salg af is, kaffe, rosiner, og bedst af alt: Brunsvigerkage. Og efter dette stævne og den massive indtagelse af "brunner", går der så i vores familie eet år, før vi har brug for at spise brunsvigerkage igen :-)

Igen i år var Freja afsted på Bjerringbro med fuld støtte af foreningen. Freja er med på den sidste årgang af den gamle 4 årige instruktøruddannelse. Foreningen har i løbet af sæsonen nydt godt af Frejas uddannelse, idet Freja har vikarieret for Rikke en enkelt gang på både hold 1 og hold 2. Herudover leder Freja 1-2 danse på hold 3 ca. en gang om måneden - det hele skal jo passes sammen med lektier og med Mette & Carstens sæsonplanlægning. Freja skal efter denne sommers Bjerringbrokursus være fast leder i Slangerup Folkedanserforening.

BARNLEK-stævnet på Færøerne havde Simon, Ulla, Camilla, Anja, Nikoline & Nanna, Karoline, Laura P, Laura R, Freja, Alexander plus Mette, Carsten, Birger og Ingelise med fra Ølstykke. [Se Laura Ps beretningen fra Barnlek til sidst i denne beretning](#)

B & U var ligeledes repræsenteret på Landsstævnet i Køge med Simon P, Clara, Per S, Freja, Laura R, Nanna, Nikoline, Alexander og Maria S. + lidt forældre

I efteråret var der også deltagelse fra B & U Ølstykke i Musik over Præstø-festivallen med Frederik, Freja, Clara og Rikke.

Freja var også med på Nordisk ungdomsstævne i marts i Åle, så de unge i B & U Ølstykke kommer vidt omkring på kurser og stævner, og nyder dermed at kunne få stævnemærkerne betalt.

Der er i dag også mange andre forskellige danse muligheder for de unge (Fod- og Rodstævnerne, Fur m.fl.), og man kunne overveje om foreningen fremover også kan give økonomisk støtte til de kurser, der arrangeres udenfor Folkedans Danmark.

Sæsonen 2017-2018 startede op uden den årlige deltagelse på Frilandsmuseet - Det prøver vi at gøre bedre i 2018.....

Og dermed følger så 3 Smutten-weekender, opvisning hos spejderne til julemarkedet, den årlige juletræsfest med julemand og godteposer, fastelavn, afslutning og galla, møllen, deltagelse hos spejderne og Sjællandske B & U-stævne.

Og netop traditionen omkring Sjællandske Børne og Ungdomsstævne har været oppe og vende i foreningen, idet der på et indkaldt forældremøde blev sagt ja tak til opfordringen om at arrangere stævnet i 2019. Vi har derfor til Folkedans Danmark sagt, at vi gerne vil stå for stævnet i weekenden den 26.-28. april 2019.

Vi har lavet en liste over interesserede der gerne vil give en hånd med til stævnet, enten med det ene eller det andet, så nu skal vi snart i gang med detailplanlægningen. Vi får også brug for foreningens voksne, så sig endelig til, hvis der er tid og lyst til at hjælpe - det drejer sig om alt fra brandvagter, dans, vise vej i byen, stå i boden på stævnet, tage mod tilmeldinger, lave danseprogram, fordele sovepladser i klasselokaler og meget meget mere.

Vores deltagelse hos spejderne i genbrugsgruppen er også ved at blive en fast del af planlægningen. Vi kan se at vores medlemmers alder vokser støt, og vi prøver derfor nu at få flere og flere af de unge til at være med, således har både Nikolaj og Frederik været med ude til indsamling, mens Simon, Maria S, Freja og Laura P har været med til at sælge til markedsdage. Det gode er jo at deres alder gør, at vi kan dele også denne opgave med de unge.

Maria S er vores faste mand til at skrive på B & Us facebook side, og tager dermed også ansvar for B & U, hvilket er en fornøjelse - det gælder jo om at videregive "foreningsopdragelsen" til de unge, så der vil blive ved med at være foreninger - og ildsjæle der gerne vil give en hånd med, og som er bekendt med både de forpligtelser og især de glæder der ligger her. Denne opgave skal vi også videreføre.

Af andre spændende danseprojekter, som nogle af vores unge deltager i, skal nævnes danseholdet "The Sprouts", som ledes af Susanne & Vill. Holdet er udpeget af Nationalkomitéen til Nordlek i Falun 2018 til at deltage på Danmarks vegne sammen med holdet Danseben (hvor 5 af holdets 8 dansere er forældre i Ølstykke, og som ledes af "vores" Mette & Carsten) til Folkloreopvisningen samt konkurrencen. På dette hold deltager Simon P, Maria S, Nikolaj, Frederik, Clara, Freja, Laura R, så ialt 7 af holdets 24 dansere kommer fra Ølstykke. Holdet er samlet fra hele landet, og er håndplukket af Susanne & Vill, så en stor kæmpe stor tak til B & Us faste instruktører, Rikke, Mette & Carsten, for at dygtiggøre vores unge dansere til så højt et niveau.

Nikolaj har en del af sæsonen danset på holdet the Dream team ledet af vores egen instruktør Rikke samt Sidse Lorentsen, og Laura R danser på "pigerne fra Stevns" under Henrik Larsen

Freja kom i foråret 2017 med på et andet af Danmarks dygtige opvisningshold, Embla, hvor "vores" Rikke, er primus motor. På dette hold er Julie også med, og tidligere har vi jo også haft Nanna P med på holdet.

Ølstykke kan virkelig være stolt af at være en af de mest aktive B & U-foreninger i landet, som har nogle af de bedste instruktører & spillemænd og dermed trækplastre for B & U i øjeblikket. Vi har dansere fra et meget stort område af Sjælland, hvilket viser at vi har fat i noget af det rigtige i den måde tingene foregår på - dog uden at dette skal være en hvilepude for os. Vi skal fremadrettet blive ved med at udfordre os selv og vores arrangementer - kan vi få nye ideer som kan gøre at vi kan fastholde vores position som en af landets mest aktive B & U-foreninger ?

Et eksempel på de alternativer der er i dag til den almindelige foreningsdans og dermed også til B & U i Ølstykke, er "Nordisk dans", der afholdes en gang om måneden på Vartov i Indre København, hvor der kommer ca. 50 unge mennesker under 30 år, (og måske 5 over 30). Det er musikere fra Fod- & Rod-stævnerne, der står for både spil og undervisning. Man møder blot op, ingen kontingent, ingen tilmelding, ingen bindinger, og modtager undervisning fra nogle meget engagerede unge mennesker, der brænder for folkemusikken og dansen. Der bliver undervist en time i trin, og derefter er der dans. De danser polka, vals, hopsa og sønderhoning - og det er rimelig imponerende hvad man kan få unge mennesker til UDEN FOR vores normale danseverden, hvis man blot kalder det "nordisk dans" i stedet for "folkedans".

Både Rikke, Freja og Laura R. har deltaget her, og vi kan blot opfordre alle til at tage afsted, og mærke stemningen - søg blot på facebook efter "nordisk dans".

Som afslutning vil vi blot sige, at det er vigtigt for os at vise vores store taknemmelighed for, at vores børn og unge mennesker får mulighed for at kunne fastholde deres store interesse for dansen, og at dette som medlem af B & U i Ølstykke kan lade sig gøre for et meget lavt kontingent set i forhold til andre fritidsaktiviteter.

Vi glæder os til endnu en sæson med mange opgaver foran os, bla. er der planlagt opvisning på Frilandsmuseet, møde mellem instruktører, spillemænd og bestyrelsen i starten af sæsonen, kalenderen for næste år er fastlagt, så alle datoer kan komme på både hjemmeside og facebook, og vi er klar til at danse igen igen igen igen :-)



# Referat af Barnlek 2017 på Færøerne

Vi var 14 fra B & U i Ølstykke Folkedanseforening, der mødtes i lufthavnen tidligt om morgenen den 3/7 for at tage til Barnlek – det nordiske Børne og ungdomsstævne, der i år skulle holdes i Klaksvig, Færøernes næststørste by. Vi var tidligt på den, og da vi ankom i Klaksvik, efter en bumpet køretur og en flyvetur, var der ikke kommet andre til selve stævnet.

Vi fandt vores sovepladser på en af de skoler, der kunne soves på, og vi fik hentet vores luftmadrasser. Vi gik ind til byen og fik os noget at spise.

Da vi skulle have aftensmad var der stadigvæk ikke kommet andre, og maden var endnu ikke klar. Det gjorde ikke så meget, for imens vi ventede, gik vi ind i en tilstødende hal for at spille fodbold. Da maden endelig kom, smagte den dejligt, og vi kunne gå tilbage mætte og klar til en god nats søvn.

Næste dag kom der flere, men der var stadig ikke mange. Det betød, at vores udflugt til de 6 nordligste øer blev aflyst. Heldigvis fik vi arrangeret med turistbureauet, at vi kunne komme ud på en sejltur. Vi kom ud at sejle og på turen fik vi blandt andet set lunter og statuen af Sælkvinden, som er et af de færøske sagn. Om aftenen fik vi set video fra vores træning af Smuttens opvisning sammen med nogle af de andre fra Smutten.

Tirsdag var vi på udflugt til Torshavn, deres akvarie og en af de ældste bygninger i Europa, som der stadig bor mennesker i.

Så kom onsdag. De fleste andre nordiske deltagere var kommet nu, og hvis de ikke var, så kom de på dagen, og vi fik øvet vores samdans der skulle bruges til åbningen om torsdagen. Da det blev aften var der Nordisk Danseaften. Norge startede med at stå for det, og vi havde en sjov aften med masser af dans. Bagefter så vi optagelser fra Smuttens opvisning igen og Nationalopvisningen, og bagefter det var der mulighed for at komme tilbage til fri dans.

Så kom torsdagen endelig. Vi startede dagen med at øve til Smuttens træning. Efter det kunne man tage til workshops med blandt andet Danmark. Klokkerne 16 skulle stævnet begynde. Vi havde fået dragter på og var gået hen til stedet, hvor optoget skulle begynde. Det regnede men i stævnerysækken havde vi fået nogle gennemsigtige regnslag, som gjorde det muligt for os at gå gennem byen i dragter (og regnslag) alligevel. Optoget sluttede ved at vi blev ført ind i den store dansesal. Der blev holdt nogle taler, og fanerne blev sat på plads. Derefter dansede alle landene deres samdans en efter en. Nu var stævnet begyndt. Efter aftensmaden var der nordisk danseaften, og endnu en aften forløb med dans.

Efter Nordisk dans var der den aften natdans for de store. De havde fået indrettet et sted, så der var plads til at danse og nogle borde, hvor man kunne spille kort. Det var virkeligt hyggeligt.

Næste morgen var der workshops igen, bl.a. Finland. Senere fik vi øvet Nationalopvisningen, så vi var klar til efter aftensmaden, hvor der var Nationalopvisning. Det var sjovt at se alle de andre lande danse. Der var koncert bagefter, hvor man kunne danse til, hvilket var virkeligt sjovt, da det var et helt orkester, der spillede. Bagefter var der natdans igen, og der blev danset langt ud på natten.

Lørdag kom, og det var blevet vores tur til at danse i byen. Vi skulle have danset uden for, men da det regnede, blev vi flyttet ind på biblioteket. Der var ikke meget plads, men det gik, og vi fik vist vores program. Bagefter spiste vi aftensmad, så vi var klar til afslutningen. Den startede med, at vi dansede samdansene igen, men denne gang dansede alle med på alle. Bagefter blev fanerne båret ud. Derefter kom der en overraskelse. Det var et færøsk band. Mens de spillede, benyttede vi os af lejligheden til at få taget nogle billeder til evigt minde om Barnlek 2017. Det bedste ved lørdagen var dog, da vi så grindehvaler. De var blevet fanget, og var ved at blive skåret op, da vi så dem nede på kajen, men fiskerne var søde at se på. Vi fik et par hvaltænder til at tage med hjem som souvenirs.

Søndag kom, og vi skulle først flyve sent. Det benyttede vi os af, så vi var nogle stykker, der tog



afsted tidligt om morgenen for at komme til Mykines, Færøernes vestligste ø. Vi gik en vandretur, hvor vi fik lov til at se lunter endnu tættere på, og så det vestligste punkt af Færøerne. Nu var vi klar til at tage hjem, og vi mødte de andre i lufthavnen, hvor vi tog flyet hjem med bagagen fuld af færøsk strik og mange store oplevelser og indtryk.

